

Jubileumsskrift



1929 - 90 år - 2019

- Vi säljer inga försäkringar
- Vi köper dem åt våra företagskunder

Säkra är en av landets ledande kedjor av pensions- och försäkringsspecialister och har varit verksamma på marknaden i snart 40 år

Vi är totalt 200 medarbetare på 60 kontor

Kontakta oss!

036-30 48 30 • smaland@sakra.se • www.sakra.se

Besöksadress: Parkgatan 2, Jönköping

SÄKRA

- där kloka får råd -



Din bostad är mer än bara siffror.

Boka en mänskligare värdering på
svenskfast.se/vardera

Kostnadsfritt.

*Happy hour
från 15.00*



SVENSK  FASTIGHETSFÖRMEDLING

JÖNKÖPING | KLOSTERGATAN 12 | TEL 036 35 41 80 | SVENSKFAST.SE/JONKOPING

Innehåll

4 Ordföranden
genom tiderna



5 Förord: *Hallby, tre
föreningar med omfattande
verksamhet*



6 Tillbakablick: *En
sällsynt pigg 90-åring*

10 IF Hallby Fotboll:
*Hallbys fotboll tar den Blå
vägen*



14 IF Hallby Handboll:
Delat jubel är dubbelt jubel

18 IF Hallby SOK:
*Ungdomarna lyfter Hallby
SOK*

Ordföranden genom tiderna

Ordförande IF Hallby

Wilhelm Skoglund.....	7/4 1929 – 1931
Oskar Moberg.....	1931 – 1936
Harry Gustavsson	1936 – 1950
Lars Lindberg.....	1950 – 1952
Curt Lindberg	1952 – 1977
Lars-Olof Atterling.....	1977 – 1985
Bengt Ragnar	1985 – 1992
Kjell-Åke Svensson.....	1992 – 1994
Christer Jörliden	1994 – 2001

Ordförande Hallby Fotboll

Christer Jörliden	2001 – 2009
Klas Freijd	2010 – 2012
Stefan Dahlkild.....	2013 – ff

Ordförande Hallby Handboll

Lars-Gunnar Gustafsson	2001 – 2003
David Brehmer	2003 – 2004
Jan Sjöstedt	2004 – 2005
Tommy Henriksson	2005 – 2010
Gunnar Lindblad	2010 – 2014
Johan Storm	2014 – ff

Ordförande Hallby SOK

Hans Lingfors	2001 – 2015
Carin Rosjö.....	2015 – ff

Ordförande IF Hallby Idrottsallians

Anders Thulin.....	2001 – 2007
Ingvar Nilsson	2007 – 2015
Dhan Åstrand	2015 – ff

Hallby, tre föreningar med omfattande verksamhet

Hallby idrottsförening bildades 1929 och den först klubblokalen var Moster Persson stuga i Dunkehalla. Ett minnesskylt finns uppsatt utmed Dunkehalla - Hallbyleden. 2001 delades Hallby i de tre nuvarande Hallbyföreningarna. För att vårda och utveckla varumärket Hallby bildades Hallby idrottsallians, med representation från Fotboll, Handboll och SOK. Delningen var inte helt enkel och väckte starka känslor bland många aktiva och medlemmar. Ibland är det så att det som är smärtsamt för stunden leder till något gott. De tre föreningarnas verksamhet har haft en stark utveckling sedan delningen.

Tillsammans har Hallby Fotboll, Handboll och SOK idag 2700 medlemmar och genomförde tillsammans 4600 aktiviteter under 2018. En imponerande bred verksamhet.

Hallby erbjuder idag en kombination av idrott och fostran för barn och ungdomar tillsammans med framgångsrik verksamhet på elitnivå. I en tid när såväl stillasittande som brist på meningsfull fritid är ett samhällsproblem fyller Hallby en viktig roll inte minst för barn och ungdomar. Idrotten erbjuder också träning i samarbete och skapar delaktighet.

Utan alla ideella insatser som dagligen görs i Hallby kunde inte verksamheten bedrivas. Det är något som lätt glöms bort och är någonting man ofta tar för givet. När Hallby nu firar 90 år ska vi minnas alla de som gjort stora insatser genom åren. Även de som idag ser till att verksamheten fungerar är väl värda att uppmärksammas. I tider när det alltför ofta talas om att människan inte hinner eller vill engagera sig ideellt är det viktigt att påminna om glädjen att få vara med och skapa något gemensamt i en förening. I Hallby är den föreningskänslan stark och är nyckeln till de framgångsrika 90 åren.

Ett tack bör även riktas till de sponsorer som bidrar till en stabil ekonomi i Hallby klubbarna. Kommunens stöd är också viktigt även om det kunde vara större.

Lagom till Jubileumsåret avancerade Handbollens herrlag till högsta serien – handbollsligan. Till glädje för många Handbollsälskare i Vätterbygden.

Hallby har en ljus framtid och kan nu med kraften från 90 års verksamhet blicka fram mot nya mål och utmaningar.

Ett stort tack till alla som gjort denna jubileumsskrift möjlig och ett särskilt tack till Göran Bäckström för redaktörskapet.

Dhan Åstrand
Ordförande i Hallby Idrottsallians



"- En imponerande bred verksamhet"

En sällsynt pigg 90-åring

I dag lever människor längre, är piggare, orkar mer och är mer aktiva långt upp i ålder än någonsin tidigare – något som utan tvekan gäller för en och annan idrottsförening också. Som IF Hallby, till exempel.

När Hallby nu fyller 90 år gör man det som en av Jönköpings mest aktiva, välkända och respekterade föreningar. Med sina tre delar, IF Hallby HK, IF Hallby FK och IF Hallby SOK fortsätter och utvecklar Hallby ständigt den verksamhet som officiellt drog igång på allvar den 7 april 1929 när Hallby (med Hall från Dunkehalla och By från Bymarken) formellt bildades vid ett möte på kafé Stugan i Stadsparken.

Den första klubblokalen blev ”Moster Perssons stuga” på Dunkehällavägen, och idrotterna man från början ägnade sig åt var fotboll, bandy, skridsko, allmän idrott (som vi i dag kallar friidrott) och skidor. Så småningom försvann issporterna och ersattes av handboll och orientering.

För 90 år sedan handlade det om viljan att skapa någonting nytt tillsammans. Om kärlek till idrotten, om gemenskap, ambitioner och drömmar. Och det gör det fortfarande!

Genom åren har Hallby blivit ett begrepp inte bara inom idrotten i Jönköping, utan på många sätt satt avtryck över hela Sverige, och ibland också utanför landets gränser.

Genom 90 år har breddidrott och motion varit - och är - viktiga ingredienser i Hallbys framgångsrecept. Men föreningen har också fostrat lyskraftiga stjärnor, format slagkraftiga elitlag, genomfört arrangemang som borde varit omöjliga men blivit succé ändå.

Den samhällsnytta idérika och hårt arbetande Hallbyledare genom åren inneburit för Jönköping går inte ens att försöka uppskatta värdet av...

Och medan det efter 90 år fortfarande är vägen framåt som är den viktigaste för IF Hallby så finns det ändå i det här sammanhanget en anledning att också blicka bakåt, lyfta fram några milstolpar ur de år som gått.

1938 är ett av märkesåren. Inte i första hand för att fotbollslaget för första gången någonsin vann en match mot J-Södra. Utan för att det som genom åren i hög utsträckning varit hjärtat i Hallbys verksamhet, Hallbystugan, kunde invigas.

Bakom den invigningen låg ett enormt ideellt arbete när idoga Hallbyiter fraktade virket från ”Blombergs Stuga” vid Hallmansvägen först till Rödjorna och sedan bar det de avslutande 300 metrarna till byggplatsen.

1948 var det så dags för ännu en invigning som gjorts möjlig tack vare ett stort ideellt arbete. Då var det dags att ta Bymarksvallen i bruk efter många och långa diskussioner – och många och långa arbetspass av medlemmarna som gjorde allt arbete med planering av mark, torvläggning och allt annat som behövdes för att fotbollsplanen skulle bli klar.

1962 klev handbollen på allvar in i rampljuset genom att via ett dramatiskt kval ta klivet upp i allsvenskan. Väl där visade sig nykomlingen vara helt utan respekt, var i serieledning tills efter jul och slutade till slut tvåa efter suveräna mästarna Redbergslid. I femte omgången sattes ett prydligt publikrekord i Idrotts huset när 1939 åskådare fick se Hallby spöa Vikingarna från Helsingborg med 23–22.

Hallbys allsvenska äventyr varade i fyra säsonger, med spelare som Magnus Rydström, Lars-Olof Atterling och Gösta Svensson som de kanske mest tongivande. Under tre av säsongerna hade Hallby sällskap av lokalrivalen Tord, derbymatcherna i gamla "Kåken" var glödheta både på och utanför planen under det som – än så länge i alla fall – var Jönköpingshandbollens absoluta storhetstid.

1972 var det dags att bygga ut Hallbystugan. Men ännu viktigare var att eldsjelen, idésprutan och dynamon Bengt Ragnar anställdes som föreningsinstruktör. Om han egentligen "instruerade" så mycket låter vi vara osagt. Men hans förmåga att engagera och entusiasmera klubbmedlemmarna, att hela tiden hitta nya möjligheter, nya vägar och nya projekt blev en energikick för hela föreningen. Inte minst när det handlade om att arrangera skidtävlingar, från det egna "Rallareloppet" till stortävlingar



Utförsåkning i Hallbybacken, 1953

med internationella inslag var Hallby med Ragnar i spetsen unikt. På lokaltidningarnas sportredaktioner lärde man sig snart att även om det inte fanns en snöflinga inom synhåll söder om Dalälven så kunde telefonen när som helst ringa och via Bengt Ragnar i andra luren meddela:

– Vi kör på söndag vid Hallbystugan!

"När Hallby nu fyller 90 år gör man det som en av Jönköpings mest aktiva, välkända och respekterade föreningar."



Stig Enock med laget som vann div 3 1980.

1980 var ett stort år för fotbollen i Hallby. Med Lennart Jörliden och Janne Malmberg som pådrivare utanför planen och med Peter Larsson som den stora stjärnan, vann laget dåvarande division 3 och spelade kval till tvåan, då näst högsta serien. Den avgörande matchen spelades hemma på Stadsparksvallen mot Flen, men trots bra känsla och stora förhoppningar i förväg blev det 0–2 och ajöss till drömmarna om uppflyttning. ”Baksmällan” blev så tung att man året efter utan resultat till och med diskuterade sammanslagning med J-Södra...

1984. Även om Hallbyloppet vintern 1981 lockat cirka 900 deltagare och och en elljustävling med bland andra finske superstjärnan Juha Mieto och svenska ässet Tomas Eriksson på startlinjen samma vinter var någonting alldeles extra i skidväg så var ändå Junior-SM-arrangemanget tre år senare ännu mer imponerande. 100-talet hårdjobbande funktionärer såg till att allt klaffade perfekt och tävlingarna genomfördes i perfekt vinterväder. Konstsnöanläggningen fick stor uppmärksamhet i både tv och andra medier och Bengt Ragnar utsågs av Skidförbundet till ”Årets skidmotionsledare.”

2000. Blev ett på många sätt stort år i Hallbyhistorien. Efter tre år av noggranna förberedelser inför jaktstarts-SM på längdskidor höll vädrets makter sista veckan på att sätta stopp för alltihop. Ett rejält mildväder drog in, paniken var nära. Men som så många gånger tidigare lyckades Hallbyiterna på något märkligt sätt vända alla problem till ännu en arrangörssuccé. Isskrap från bandybanorna i Nässjö, Vetlanda och Jönköping transporterades till SM-spåren i den största ”snöoperationen” i föreningens historia. Äldrelagets och skidsektionens insatser tillsammans med en köldknäpp natten före första tävlingsdagen blev till slut räddningen.

Jörgen Brink och Antonina Ordina tog var sitt SM-guld, men den stora vinnaren i detta SM – det var IF Hallby.

På Bymarksvallen blev en ny byggnad med nya omklädningsrum – äntligen – och en klubblokal med cafeteria och Jönköpings finaste utsikt verklighet. Ett efterlängtat bygge som blev ett lyft framför allt för fotbollen, men egentligen för hela föreningen, som just detta år delades upp i tre nya klubbar.

Det gick åt många möten och många heta diskussioner innan Handbollens IF Hallby HK, fotbollens IF Hallby FK och IF Hallby SOK där skidåkare, orienterare och cyklister fick sin hemvist kunde bildas. med IF Hallby Idrottsallians som ”paraply” och sammanhållande länk.

Med facit i hand kan man utan tvekan konstatera att det här var en synnerligen lyckad ”skilsmässa” för alla inblandade.



Översta bilden: Laget som förde upp Hallby till Allsvenskan 1962

Nedersta bilden: Jörgen Brink, först i spåret när han tog hem en tuff spurtstrid i jaktstart SM 2000 i Hallbyspåret.

Hallbys fotboll tar den Blå vägen

Sportsligt får väl - åtminstone hittills – 1980 ses som det sportigt bästa året i Hallbyfotbollens historia. Då var en plats i division 2, näst högsta serien, bara ett par kvalmatcher bort.

Sedan dess har de stora stegen för fotbollens del tagits på många andra områden, med ett viktigt avstamp i den nya anläggningen, ett stort projekt med många inblandade men som främst drevs av trion Stefan Falk, Janne Ågren och Hans Hallqvist.

Det här blev en anläggning som, när den stod färdig 1999, betydde att Hallby inte bara bytt ut Vätterbygdens sunkigaste omklädningsrum mot de allra bästa, utan också fått en väl fungerande klubblokal med gott om utrymme, en trevlig cafeteria och - inte minst – Jönköpings finaste utsikt.

I och med att den nya lokalen stod färdig kunde äntligen ungdomar komma till Bymarksvallen inte bara för att träna och spela fotboll, utan också för att umgås. I samband med att den nya anläggningen blev klar startades en ungdomsgrupp och ungdomslag i alla åldersgrupper bildades.

Mycket kraft, tid och engagemang hade förstås gått åt i arbetet med den nya klubbbyggnaden.

Men det fanns fortfarande ork och vilja kvar till fortsatt utveckling.

Nästa stora steg stod klart 2008, när Fotbollförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell invigde den nya elvamannaplan som stod klar norr om den befintliga. Tillströmningen framför allt på ungdomssidan hade gjort behovet av mera träningsytor akut och den nya planen blev nu ett välkommet tillskott.

2010 var det så dags för nästa projekt. Då med konstgräs i huvudrollen och med Anders Olsson som drivande kraft. Startskottet blev ett anslag på 2,5 miljoner kronor från Jönköpings kommun, ett viktigt men långt ifrån tillräckligt tillskott.

Ett gott tillskott gav ”Bymarken 365”, ett originellt upplägg där alla som ville kunde bidra genom att köpa kvadratmetrar av fotbollsplanen.

Och den sista pusselbiten föll på plats när Skandiamäklarna gick in och köpte namnet på fotbollsplanen för en tid av tio år, vilket betyder att arenan åtminstone fram till 2022 heter Skandiamäklarna IP.

Visioner, drömmar och förhoppningar har i alla tider funnits med i bilden hos Hallbyfotbollen. Men 2014 sattes visionerna på pränt. I visionen för Hallby fotboll slås fast att:



Mattias Johansson började spela fotboll i Hallby, gick sedan hela vägen till allsvenskan, landslagspel och ett liv som framgångsrikt proffs.

Bygget av det nya klubbhuset, som stod färdigt 1999, blev ett stort lyft inte bara för fotbollen i Hallby utan för hela föreningen.

Vi ska ha den bästa fotbollsverksamheten i Jönköping där vi ska ge alla, från de yngsta till de äldsta, bästa möjliga förutsättningar att kunna bli så bra som möjligt.

Vi ska se till att alla verktyg som behövs för att göra detta möjligt ställs till ledarnas förfogande i form av utbildning, material och plats.

Vi vill också skapa en miljö där man kan träffas, trivas och umgås även om man inte tränar eller spelar fotboll.

Ett bra exempel på hur man hittar nya vägar just när det gäller aktiviteter och gemenskap utanför fotbollen är att en gammal outnyttjad tennisplan 1 juli 2018 hade förvandlats till padel- och bouldanor, ett projekt som drevs av Lars Axeland och Mikael Alm.

På 1980- och en bit in på 1990-talet var Peter Larsson den stora Hallbyfostrade stjärnan med spel i Halmstad, Göteborg, Ajax och landslaget innan han vände hem för ett par år i AIK.

En bit in på 2000-talet fick Peter sin motsvarighet i Mattias Johansson, ännu en Hallby-fostrad spelare som blev både allsvensk, landslagsman och utlandsproffs. Mattias talang upptäcktes tidigt av Kalmar FF dit han värvades som 16-årig – efter att redan då spelat en säsong med Hallbys A-lag.

Sen gick resan vidare till holländska AZ Alkmaar för fem säsonger och 2017 blev nästa klubbadress grekiska storklubben Panathinaikos. På meritlistan finns också mängder av pojk- och U-landskamper och tre matcher med A-landslaget.

*"Återväxten är god
och framtidstron
stark."*

Jubileumsåret 2019 kan konstateras att Hallbys ungdomssatsning fortsätter att producera talanger. Dennis Kjellberg och Filip Frisnette Fich har medverkat i ungdomslandsagssammanhang, och Dennis tog sommaren 2019 klivet från Hallby till allsvenska Elfsborg.

Daniel Ljung spelar 2019 för Assyrisk i division 1, hann på försäsongen 2019 vara med om att slå ut Kalmar FF ur Svenska cupen, och Andeas Kilit har gjort en spännande resa från Hallby via J-Södra till turkiska storlaget Fenerbahce.

På damsidan kan nämnas Irmeli Jonson, som från Hallby via ett par säsonger i Mariebo hamnade i Göteborg FC i damallsvenskan.

Att återväxten är god och framtidstron stark visade sig under 2018, när det blev dubbla seriesegrar för herrlagen, A-laget vann division 5 Nordvästra i stor stil och även utvecklingslaget tog hem sin serie.

Ända sedan 2003 har Hallby arrangerat en organiserad fotbollsskola, som hela tiden vuxit för att detta jubileumsår 2019 vara den tredje största i hela Sverige av de som bedrivs som Svenska Fotbollförbundets fotbollsskolor,

Bakom detta ligger en medveten och ambitiös satsning där de fotbollsungdomar som fungerar som ledare under "skolveckan" får en bra grundutbildning av Hallby, SmFF och SISU. Under hela fotbollsskolan finns alltid också vuxna ledare och föräldrar på plats i ett koncept som blivit mycket uppskattat och framgångsrikt genom åren.

Mycket av det Hallby fotboll står för och arbetar med finns formulerat i "Blå vägen" – en folder som talar om för spelare, ledare och föräldrar hur man ska uppföra sig på och utanför planen. Både när man befinner sig på Skandiamäklarna IP men också när man representerar klubben i andra sammanhang på andra platser.

"Blå vägen" är ett levande dokument som hela tiden utvecklas, under 2018 fick den en rejäl ansiktslyftning och finns numera även i ett format för androidtelefoner.

Fotbollen var en av grundstenarna när Hallby bildades den där gången för 90 år sedan. Är fortfarande en viktig del i det som i dag är en stark "trebent" allians. Och med de förutsättningar som skapats, kanske framför allt under de senaste 25 åren, och med den entusiasm och energi som präglar verksamheten i dag kan IF Hallby FK definitivt blicka mot det 100-årsjubileum som så småningom väntar med stor tillförsikt.



Ungdomsverksamheten har alltid haft en viktig plats hos Hallby. Sommarens fotbollsskolor har genom åren gett tusentals unga flickor och pojkar gemenskap, träning och för många ett första steg på vägen mot en bra fotbollskarriär.

Delat jubel är dubbelt jubel

Är det jubileumsår så är det! Så 2019 fick Hallbys handboll verkligen anledning att fira ordentligt. Jubileumsglansen över föreningens 90-årsfirande förstärktes rejält när handbollen levererade uppflyttning i seriesystemet - dubbelt upp!

Herrlaget tog äntligen det efterlängttade klivet upp i högsta serien igen efter stor kvaldramatik mot Karlskrona. Och damlaget vann, totalt otippat, sin division 1-serie och gick upp i Allsvenskan, numera landets näst högsta serie. Delad glädje är dubbel glädje, sägs det ju...

Ett annat ordstäv lyder ”Nya kvastar sopar bäst”, och även om grunden till succésäsongen 2018-19 förstås lagts tidigare kan ändå noteras att både herr- och damlaget hade nya tränare den här säsongen.

Jesper Östlund klev in från Skånela och ledde ett herrlag som redan säsongen före var en knapp kvalförlust mot Ricoh från att ta det sista steget upp till en nivå där Hallbyherrarna inte funnits sedan 1966.

Och damerna coachades av Joachim Löfstedt, som tidigare tränade Hallbys herrar under tre säsonger och nu tog över ett lag som under många år formats av Hallbys bästa spelare genom tiderna, Claes Ribendahl.

Hallbydamerna hade, till skillnad från herrarna, spelat i högsta serien, Elitserien, två gånger. Säsongerna 2002/03 och 2005/6 fanns Hallby med bland de bästa lagen i landet.

För herrarnas del var det dock betydligt längre sedan. Det tog 53 år innan väntan äntligen var över. Återigen rådde det handbollsfeber i Jönköping, gamla ”Kåken” hade visserligen bytts ut mot nya Arenan - men nu var det fullt hus, grym stämning i hemmaarenan och en stark tro på en fortsatt ljus framtid som gällde igen.

Men ”vägen tillbaka” sen de allsvenska åren på 1960-talet har bjudit på både dalar och toppar. Som 1978 när Hallby efter 20 raka säsonger i högsta eller näst högsta serien åkte ner i division 3 och blev kvar i tre säsonger.

Eller de tunga förlusterna i ett antal kvalspel, som länge såg ut att bli en trist vana. Närmast var laget säsongen 2006/07 när spelande tränaren Johan Peterssons entré 2005 lyft laget och skapat handbollsfeber i Jönköping igen. Både 2006 och 2007 kvalade Hallby, förlorade med knapp marginal mot Drott andra året – och luften gick ur satsningen.

Johan Petersson hade gjort sitt 2008, tränarna avlöste varann men svenstoppen kändes allt längre borta tills Hallbyprofilen Kim Shepherd klev in och påbörjade det lagbygge som lagom till 90-årsjubileumet Jesper Östlund kunde fullfölja hela vägen upp till Allsvenskan.

Damhandbollen togs upp på Hallbys program 1951. Och faktum är att just damerna kunde blivit Hallbys första allsvenska handbollslag när man fick en förfrågan om en plats i högsta serien. Men Hallby tackade nej, och det



Det tog 53 år. Men den 23 april jubileumsåret 2019 var Hallbys handbollsherrar tillbaka i högsta serien igen. Det krävdes fem matcher och förlängning i den sista akten, borta mot tungt favorittippade Karlskrona, innan saken var klar och det stora jublet kunde bryta ut. I ett Hallby där viljan och lagmoralen var de vassaste segervapnen gjordes många starka insatser. På mittbilden till vänster ses Olle Ek och till höger Robin Svensson, två av nyckelspelarna i tränaren Jesper Östlunds lagbygge,

Foto: JBildPeaX Svensson

*"Med ledord som
hög kvalitet, närhet,
bra stämning,
trygghet på planen
och schysst spel
bygger Hallbybollen
vidare".*

dröjde ända till 2002/03 innan ett damlag spelade allsvenskt i Hallbys tröja.

En säsong till i högsta serien blev det 2005/06 för ett damlag där två av Hallbys genom tiderna största profiler spelat viktiga roller. Caroline Hallberg var med och tog SM-guld med Sävsjö, spelade bland annat nio A-landskamper. Caroline blev ett lyft när hon lagom till millennieskiftet återvände till moderklubben som spelande tränare och bland annat låg bakom den historiska första uppflyttningen till elitserien våren 2002.

Hallbys bästa handbollsspelare genom tiderna, Claes Ribendahl, satte sin prägel på damlaget under 2010-talet, men högre än till Allsvenskan, numera näst högsta serien, kom man inte under de åren.

Ett antal hårt jobbande ledare har genom åren gjort stora insatser både i med-och motgång för Hallbyhandbollen, sakta men säkert har man utvecklat också organisationen bakom lagen på planen och nu kom alltså en dubbel uppflyttning som ett kvitto på att man är på rätt väg.

På tal om jubileum så är det ett för Hallbys handboll oerhört viktigt jubileum även 2020. I januari det året fyller nämligen Hallbybollen 25 år.

Med Reidar Hallberg som initiativtagare startades en ungdomsturnering. Första året kom 18 lag i två åldersklasser och alltihop var avklarat på en dag.

Men det var ju bara början...

2004 hade cupen vuxit till 113 lag, 1800 deltagare. 266 matcher spelades under tre dagar. Och snöbollen bara rullade vidare, för varje år växte Hallbybollen och när man 2015 firade 20-årsjubileum inleddes en ny tradition med en landskamp inför fullsatta läktare i Kinnarps Arena.

2019 var det dags för "all time high" igen. 387 deltagande lag, 5500 deltagare, 1000 matcher på 21 planer är siffror som imponerar – men som är möjliga endast tack vare det enorma ideella arbete som en allt mer vältrimmad organisation bestående av 400 funktionärer utför.

Men tro inte att Hallbybollen trots sin imponerande utveckling vuxit färdigt ännu...

Knappt har sista matchen ena året spelats klart förrän planeringen inför nästa upplaga är i full gång. Med ledord som hög kvalitet, närhet, bra stämning, trygghet på planen och schysst spel bygger Hallbybollen vidare som ett viktigt inslag inte minst ekonomiskt i en handbollsförening som verkligen hade många anledningar att jubla när det blev dags för jubileum 2019!



Hallbybollen samlar årligen, tusentals ungdomar till en handbollsfest i Jönköping (övre vänstra bilden).

Caroline Hallberg stor stjärna som spelande tränare 2002 (övre högra bilden).

Damlaget som nykomlingar i div 1 södra, gick 2019 direkt upp i allsvenskan (nedre bilden).

Foto JBildPeaX Svensson

HUSKYVARNA
JÖNKÖPING

www.falcks.se



posimord

poc

jec.ch

Ungdomarna lyfter Hallby SOK

För Hallby SOK har 2000-talet inneburit en rad framgångar.

Sportsliga, absolut – men också när det handlat om arrangemang, om utveckling av verksamheten och inte minst om att bygga vidare på den anda av gemenskap och ideellt arbete som varit ledstjärnor under alla år.

Det största namnet när man tittar tillbaka på framgångar i spåren är förstås skidorienteraren Peter Arnesson från Bottnaryd, som satte Hallbys klubbmärke på kartan inte bara i Sverige, utan också på den internationella scenen där han samlade medaljer både på EM och VM.

2006 vann Peter EM-guld i stafett och tog två SM-silver, två år senare blev det silver och brons individuellt plus guld i stafett när EM avgjordes i Schweiz. 2009 blev Peter SM-kung med maximala tre guld, tog guld på NM och VM-brons tillsammans med Johan Granath.

2010 fortsatte medaljsamlandet med EM-guld individuellt och i stafett med John Granath och året efter kunde Hallby visa upp en hel landslagstrio i skidorientering när Peter, Johan Granath och Kajsa Rickardsson tillsammans tog VM-medaljer på fyra av fem starter.

Peter Arnessons största år blev 2013, när han vann hela fem VM-guld – det mest framgångsrika året inte bara i Arnessons karriär utan också i Hallbys historia!

När Peter med ett SM-silver 2014 lämnade Hallby för att avsluta karriären i moderklubben Bottnaryds IF gjorde han det efter 18 år som den individuellt klart mest framgångsrike Hallbyiten någonsin under de 90 år föreningen existerat.

Hans samling av SM-, EM- och VM-medaljer är någonting för nutida och framtida Hallbyiter att sträva mot...

*"För Hallby SOK
har 2000-talet
inneburit en rad
framgångar."*



Peter Arnesson den individuellt klart mest framgångsrike Hallbyiten någonsin under de 90 år föreningen existerat. Dominerade under många år skidorienteringen internationellt.

Foto vänster sida: Ett stort år för MTB-åkarna i Hallby var 2014, när klubben framgångsrikt arrangerade SM. Hemmaåkaren Martin Setterberg, som redan tidigare haft stora framgångar på ungdomssidan, krönte sitt sista junior-år med att ta två SM-guld.

Men det är förstås många andra som i Hallbys klubb färger gjort goda prestationer genom åren. Ett exempel är Anders Palmér, som 2005 blev nionde man i Vasaloppet, den bästa placeringen någonsin för en Hallbyåkare, i alla fall hittills...

Från Vasaloppet jubileumsåret 2019 kan noteras Johannes Eklöfs spurtvinst i Risberg, första gången i det anrika loppets historia som en Hallbyåkare plockade hem ett spurtpris.

Satsningen på mountainbike, som inleddes vid millennieskiftet, har – milt uttryckt – ”rullat på” fantastiskt. Banorna har byggts ut och förbättrats, ungdomar har strömmat till i en takt som inte bara gjort IF Hallby SOK/ Cykel till den största barn- och ungdomsverksamheten i föreningen, utan till en av de största i hela landet. Bara mellan åren 2017 och 2018 har den tävlingsaktiva delen av cyklister i Hallby fördubblats.

Ett stort år för MTB-åkarna i Hallby var 2014, när klubben framgångsrikt arrangerade SM. Hemmaåkaren Martin Setterberg, som redan tidigare haft stora framgångar på ungdomssidan, krönte sitt sista junior-år med att ta två SM-guld.

Året efter blev det ett SM-brons och en landslagsplats som förstaårssenior för Martin, som året efter tog brons i det U23-EM som arrangerades vid IKHP-stugan med Hallby som en av fyra arrangerande klubbar.

Bland arrangemangen under 2000-talet måste också nämnas JSM på längdskidor, som genomfördes 2018. Tävlingsledningen, med Krister Rosjö i spetsen, hade gjort ett jättejobb med förberedelserna och kunde glädjas åt en samlad hyllningskör från gästande ledare och aktiva.

Sportsligt blev det också framgångar. Jonathan Norder tog silver i H17-18 och brons i masstarten 15 km klassiskt. Adam Persson blev tvåa i H19-20. Tillsammans med Simon Jonsson körde de båda också hem ett stafettsilver.

Att Rallarloppet år 2013 kunde köras hela sträckan från Bottnaryd till Hallbystugan med 850 startande och Hallbyiten Oscar Lund som segrare var förstås också glädjande.

Konstsnöanläggningens betydelse har understrukits många gånger under åren. Arrangemang som annars varit omöjliga att genomföras har räddats tack vare hårt arbete, konstsnö och - som vid JVM-testet 2005 – av isskrap från bandybanan på Råslätt.

2016 räddade konstsnön också Götalandsmästerskapet, där Eric Rosjö klev fram som Hallbys nya stjärna genom att vinna H17-18. Ett första stort kliv mot att fyra år senare, via bland annat flera JSM-guld, konkurrera på seniornivå inte bara i svensktoppen utan också internationellt.

2014 kunde arenagruppen konstatera att 2,6 miljoner kronor investerats i utbyggnad av rörsystemet och 2016 byggdes dammen till konstsnöanläggningen ut som en del i arbetet med att färdigställa utbyggnaden av anläggningen.

Jubileumsåret 2019 blev konstsnön återigen räddningen när ännu en upplaga av Rallarloppet avgjordes, nu via 10 varv på en bana som mätte 4,3 kilometer.

Att parkeringsplatsen fick en upprustning med asfaltskross får väl ses som en välkommen jubileumspresent till alla besökare vid Hallbystugan.

Ett annat viktigt steg i anläggningens utveckling blev den trafiksäkra gång- och cykelled som 1992 anlades mellan Hallbystugan och Dalvik. Bygget genomfördes av IF Hallby i samarbete med Jönköpings kommun och med stöd från Severins Möbler och Jönköpings-Posten.

För orienteringen har mycket under 2000-talet handlar om ungdomsverksamhet. De sportsliga framgångarna har kommit från ungdoms- och juniorsidan, som när en 18-årig David Lingfors 2005 blev sexa på natt-SM.

Johannes Eklöv, Johanna Lindgren och Lars Lundsrom är andra orienterare som framgångsrikt burit Hallbys färger under 2000-talet med framgångar bland annat på DM-nivå.

Under 2018 var Hallby medarrangör i årets fem tävlingshelger, den största insatsen gjordes i samband med sprint-SM i Stadsparken 2-3 juni.

Också på rullskidor har hallbyiterna haft framgång. Vid JVM på rullskidor i Sollefteå 2017 blev det guld till Adam Persson i supersprint och Eric Rosjö tog ett silver på klassisk distans. 2019 kördes JVM i Madona, Lettland. Där blev det en silvermedalj i temasprint för Filip Rosjö.

Under avdelningen ”övrigt” kan bland annat noteras att ”Rallar-treklövern” blev komplett 2012 när Cykelrallarn kördes för första gången, att skidskytte kommit in som en ny intressant satsning, att ”ädrelaget” fortfarande bidrar med värdefulla insatser, att det 2012 infördes spåravgift vid Hallbystugan, som fortsätter att vara samlingsplats för de verksamheter som ryms inom IF Hallby SOK och som alla – var för sig och tillsammans – blomstrar och fortsätter att utvecklas framför allt genom tillströmningen av ungdomar.



Övre bilden .Hallby tog silver vid JSM Stafett ,Hallbystugan 2018. I laget ingick Adam Persson Jonathan Norder och Simon Jonsson.

Nedre bilden. Skidungdomar med ledare på träningsläger i Orsa 2015.

VÄLKOMMEN TILL SEVERINS!



Bruno Mathsson alltid hos Severins



Jetson fåtölj



Eva fåtölj



Pernilla vilfåtölj



Karin fåtölj

Severins Möbler Jönköping 036-30 84 20 www.severins.se

SEVERINS
KVALITETSMÖBLER SEDAN 1914



1929 - 90 år - 2019